

*Avondgebed op de Woensdag
40 dagen 2021*

- stilte -

v.: Heer, open mijn lippen.

a.: Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer, haast U mij te helpen.

**Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.**

- avondlied -

598: Als alles duister is

- psalm 143 -

*korte adempauze bij de **

HEER, hoor mijn gebed,*
luister naar mijn smeken,

antwoord mij,*

u bent trouw en rechtvaardig.

Daag uw dienaar niet voor het gerecht,*
voor u is geen sterveling onschuldig.

De vijand heeft mij vervolgd,*
mijn leven vertrappt in het stof,

ik moet wonen in duisternis*
als de doden van eeuwen her,

ik ben ten einde raad,*

geschokt tot diep in mijn hart.

Ik denk terug aan vroeger dagen,*

mijmer over uw daden en beschouw het werk van uw handen,

ik strek mijn handen naar u uit,*

dorstig als droge aarde.

HEER, geef mij antwoord, haast u,*

mijn kracht is uitgeput.

Houd u niet voor mij verborgen,*
ik word als wie afgedaald is in het graf.

Laat mij in de morgen uw liefde horen,*
in u stel ik mijn vertrouwen,

wijs mij de weg die ik gaan moet,*
mijn ziel verlangt naar u.

Verlos mij van mijn vijanden, HEER,*
bij u zoek ik bescherming.

Leer mij uw wil te volbrengen,*
u bent mijn God,

laat uw goede geest mij leiden*
over geëffende grond.

Houd mij in leven, HEER, tot eer van uw naam,*
leid mij uit de verdrukking, door uw gerechtigheid,
toon uw trouw, versla mijn vijanden,*
vernietig al mijn belagers –
ik ben uw dienaar.

577 *O wereld, zie uw leven*

1 *O wereld, zie uw leven
hoog aan het kruis geheven,
uw heil zinkt in de dood.
De eersteling van allen
laat stil zich welgevallen
verdrukking, slagen, hoon en spot.*

2 *Wie heeft U zo geslagen,
waarom moet Gij verdragen
die bitterheid en pijn?
Gij zijt toch zonder zonde,
toch niet in 't kwaad gebonden
als wij en onze kinderen zijn.*

3 *Ik ben het, ik moest boeten,
met handen en met voeten
genageld aan uw kruis.
O Here, die uw leven
voor mij hebt prijsgegeven,
gedenk mij in het paradijs.*

- schriftlezing: Johannes 19: 16b - 42 -

lofzang van Maria

*korte adempauze bij de **

**Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
naar allen die eerbiedig met Hem leven,
want geweldig is mijn God,**

Ik zing van ganser harte voor de Heer,*
ben opgetogen om mijn God en Redder.

Want Hij had oog voor mij, zijn dienares,*
maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd.

Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen,*
dat Hij zo grote dingen aan mij deed.

En alle eeuwen stemmen met mij in,*
de Heer is machtig en zijn naam is heilig.

Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade*
naar allen die eerbiedig met Hem leven.

Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed,*
al onze eigenwaan ontmaskert Hij.

Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen,*
arme en kleine mensen maakt Hij groot.

Wie honger hebben geeft Hij overvloed,*
de rijken stuurt Hij heen met lege handen.

Altijd is Hij zijn woord nog trouw gebleven,*
altijd bezorgd om Israël zijn dienstknecht.

Zo had Hij het beloofd aan onze vaders,*
aan Abraham en aan zijn volk voorgoed.

**Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
naar allen die eerbiedig met Hem leven,
want geweldig is mijn God,**

- gebeden -

- zegen -

De Heer schenke ons zijn zegen,

Hij beware ons voor onheil

en geleide ons tot eeuwig leven.

Amen.