



OVD Pinsterdienst Maartenskerk, 23 mei 2021, kleur Rood

Ouderling tevens Coördinator: Leendert Halter

Diaken tevens Ontvanger: Nelleke van der Weerd

Lector tevens Ontvanger: Miep Brinks

Koster: Peter Schipper

Ontvangers: Helene Meijer, Anky Halter, Miep en Nelleke, Leendert coördineert

Grote kindernevendienst in de Caeciliënhof: Conny van Kuilenburg en Jannie Grooten

Muziek: Klaas van der Weerd, orgel en piano

Dieuwertje Verzaal: viool

Een deel van het PGT orkest o.l.v. Dieuwertje Verzaal

Solozang: Lyska van der Elst

Zangers: Nelleke van der Weerd, Jaap Klokman, Aukje Keijman en Scholte de Boer

Voorganger: ds. Mieke Bregman

Afbeelding voorkant: Dansje in de kerk van Marius van Dokkum

Afbeelding achterkant: Duif met bonte bloemen van Picasso

Zang + Muziek bij het begin van de dienst:

Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus (Klaas, Dieuwertje en Zangers)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.

En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Diaken steekt de tafelkaarsen aan
Welkom
Stil worden voor God
Drempelgebed

Zangers Lied: 672: 1 en 7 + Orkest

Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

Wie 's Heren Geest bezielt,
wie 's Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Bemoediging:

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat wat zijn hand begon

Solozang: Taizé: lied 139 d La ténèbre + Orkest

La ténèbre n' est point ténèbre devant toi,
la nuit comme le jour est lumière.
*Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag zo helder.*

Gebed om ontferming + gezongen kyrië: 301g Taizé

Kyrië eleison, eleison.

Loflied zangers + orkest: 117d Taizé

Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2x)

Alle volken loof de Heer!

Groet:

Vg: De Heer zij met u

A: en met uw geest

Zangers: Gebed om de Geest: lied 333

Kom Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

OTlezing: Joël 3

Zangers Lied 678: 2, 4 en 9

De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen,
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.

Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoord op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed.

En allen die naar 's Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest
van woord en Geest.

NTlezing: Handelingen 2: 1-12

Zangers Opwekking lied 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein: Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest,
stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Evangelielezing: Johannes 14: 15-17

Acclamatie 339A

U komt de lof toe, U het gezang
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging

Muziek na de overweging Opwekking 695 (Stil)

Solozang lied: Een vogel, ze broedt (Ionabundel 29)

Een vogel, ze broedt, op de waterbaren,
Zweeft boven de chaos, tijdloos, leeg en woest.
Zij zucht en ze zingt, moeder van de schepping,
Brengt ter wereld wat het Woord ten leven roept.

Zij klapwiek en vliegt, rust waar het haar goeddunkt.
Licht is zij, nabij, dan weer hoog in de lucht.
Zij huist in de schoot, heet het wonder welkom,
Onbevroede krachten brengt zij aan het licht.

Zij danst in het vuur, wie haar ziet, verbaast zich.
Tong en taal wekt zij waar dorre doodsheid heerst.
Zij zet ons op weg, schenkt haar goede gaven
Niet te kooien, klein te krijgen, onverveerd.

Kom Heilige Geest, stuwkracht, God ten diepste,
Liefdesgave, hartenkreet en laatste zucht.
De sleutel ben jij, open ons de Schriften:
Waai, waai nieuwe wind, waai schoon, wek levenslust.

Collecte + bloemengroet

Gezongen Gebed, Solozang: Neem de plaats, de ruimte en de tijd (Iona)

Neem de plaats, de ruimte en de tijd,
ieder hier inclusief.
maak de plek waar wij nu zijn,
tot uw eigen thuis.

Neem de tijd en noem me bij de naam.
Neem de tijd, maak heel
wie ik ben en wat ik was,
wat mijn ziel verdeelt.

Neem de zwaarte van mijn hart,
neem mijn diepe spijt,
en raak met uw eenheid aan
wat mijn aandacht splijt.

Neem het kleine kind in mij
dat de groei niet waagt.
Laat uw Zoon mijn baken zijn,
help me recht te staan.

Neem mijn gaven, mijn talent,
neem wat zich ontplooit.
Neem mijn leven, maak het groot,
dat ik word en ben.

Gesproken gebedstekst

Stil gebed

Het Onze Vader (gezamenlijk)

Zegen, met gezongen Amen (no 431c)

Zangers slotlied: Opwekking lied 710: Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Muziek bij het verlaten van de kerk

***In verband met het besmettingsgevaar graag
na de dienst niet blijven praten bij de kerk.***



*Wij wensen u
gezegende Pinksterdagen*