

Liederenblad Pinksteren 2022

Opwekking 391:

Refrein:

Welkom, Heil'ge Geest van God
Waai over ons,
Maak onze harten rein.
O, welkom, Heil'ge Geest van God,
Waai over ons,
Maak onze harten rein.

1. Zoals koren op het veld
Wordt bewogen door de wind
Buigen wij ons voor Uw kracht
Opdat Uw Geest het werk begint.

Refrein:

2. Schenk Uw Levensadem Heer,
Want wij buigen voor U neer.
Laat geen angst of trots bestaan,
En maak ons heilig in Uw Naam.
Refrein:
Waai over ons, maak onze harten rein
Maak onze harten rein

Opwekking 167:

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.
2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Nieuwe Liedboek 285:

1. Het licht is ons voorgegaan
en straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg hoe wij
in vrede kunnen gaan.
2. Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van deze nacht
met liefde overwon.

Nieuwe Liedboek 675:

1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Opwekking 334:

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest,
stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

3. Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Liedboek der Kerken 78

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.
3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,
Uw leven moet mijn leven zijn,
Uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Opwekking 488:

1. Heer, ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer, ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

2. Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
Refrein 2x

3. dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

U geeft rust (lied wordt afgespeeld):

U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust. Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.

Johannes de Heer 57:

1. Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods woord ons beloofd;
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Refrein:
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, O Heer.

2. Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
Refrein:

3. Er komen stromen van zegen,
zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z' ons voortdurend, O Heer!
Refrein:

Opwekking 710:

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
Als de bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Muzikaal intermezzo

2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Muzikaal intermezzo

Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.