

Vrije vertaling van:

Kwartet SK: As torrents in summer (Elgar)

Zoals bergstroompjes in de zomer, halfdroog in hun bedding, plotseling opkomen terwijl de lucht onbewolkt is, is er regen gevallen, ver weg, bij hun bronnen. Zo is het ook met ons verlangen, wat verzwakt, groeit of overstroomt... je ziet het en verwondert je en weet niet dat God hun bron is. Ver weg heeft het geregend.

Kwartet SK: Deep River

*Diepe rivier, mijn thuis is aan de overkant van de (doods)Jordaan
God, ik wil de rivier oversteken, om een thuis te vinden
O wil je niet met me mee, naar dat beloofde land van vrede,
waar ik een plaats in de hemel vind en mijn kroon aan Jezus voeten leg?*

Kwartet SK: Song of Peace (Sibelius)

*Dit is mijn lied, God van alle volken.
Een lied van vrede voor landen ver weg en voor het mijne.
Dit is mijn thuis, het land waar mijn hart is
Hier huist mijn hoop, mijn dromen, hier is mijn heilige plek.
Maar andere harten in andere landen slaan met hoop en dromen even oprecht en waar als die van mij.
De luchten van mijn land zijn blauwer dan de oceaan,
en zonlicht schijnt op de boombladeren.
Maar ook elders schijnt de zon en is de lucht even blauw als bij mij.
O hoor mijn lied, God van alle volken, een lied van vrede voor hun land en voor het mijne.*