

Een stille ontmoeting



Een stille ontmoeting

De naamgeving van deze quilt is als volgt tot stand gekomen:

- Stil*
 - je wordt er stil van als je ernaar kijkt
 - de plek waar hij hangt is de gedachtenishoek en daar ben je ook stil (alleen met je gedachten)
- Ontmoeting*
 - in gedachten ontmoet je de overledenen
 - in de quilt ontmoeten de sterren elkaar
 - de jakobs ladder is het symbool van de verbinding van God met de mens
 - verwijzing naar het gebouw "de Ontmoetingskerk"

Toelichting

Al gedurende lange tijd is het in de "Quilt- en Patchworkwereld" een goed gebruik om quilts en blokken een naam te geven. Vaak wordt de naam van de maker gebruikt, of de bestemming. Zo zijn er in de loop van de tijd ook veel blokken met een naam of gebeurtenis uit de Bijbel ontstaan. Rosemary Makhan heeft een boek uitgebracht waarin een aantal blokken is opgenomen met Bijbelse namen en betekenissen. Dit boek gaf de inspiratie voor de gemaakte quilt. Ik heb gekozen voor 6 verschillende blokken en voor de rand voor de Jakobs ladder.



Bethlehem Rose

Matheus 2: 3-6.

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet: "En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."

Een stille ontmoeting



Temple Court

Lucas 2: 41-43, 46-47

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.



Dove in the window

Matheus 10: 16

Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif.

Een stille ontmoeting



Heavenly Stars

Genesis 26: 4-5

Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen. Want Abraham heeft naar Mij geluisterd en zich gehouden aan wat Ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels.



Christmas Star

Matheus 2: 9-11

Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden

Een stille ontmoeting

ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer.



Star of the Magi

Matheus 2: 1-2

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.

Ze vroegen: 'Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.'



Jakobs ladder

Genesis 28:12

Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen.

Anke de Haan, oktober 2022